

Grote muur

Nieuws uit de natuurtuin door Adriaan de Haas

Vandaag wil ik het hebben over de grote muur. Nee, niet dat restaurant waar ik vaak heerlijk heb gegeten. Ook niet één van de grote muren uit de Vlaamse en Waalse wiielerkoersen. Niet de Muur van Geraardsbergen uit de Ronde van Vlaanderen, of de Muur van Huy uit de Waalse Pijl. Nee, ik bedoel de plant grote muur. Wilt u die grote muur zelf gaan bekijken? Loop dan over de Konijnenwal naar de ingang van de natuurtuin. Daar stapt u tussen de hekjes door. Rechts ligt dan de vijver, links de ingang van de natuurtuin. Recht voor u staat grote muur. Het staat als een portier naast het pad dat naar de natuurtuin loopt. U moet wel een beetje naar beneden kijken. Want grote muur is niet groot. Of wel. Daar kom ik zo op.

Grote muur is een onopvallend plantje. Volg de raad van Haas, bekijk onopvallende planten goed. Die zijn namelijk prachtig. Kijk die kleine witte bloemen nou toch stralen. Wat een feest. Het bescheiden bloempje van de grote muur is bedeed met maar vijf witte kroonblaadjes. Om het wat meer te laten lijken, is elk kroonblad in twee uitlopers gespleten. Zo lijken het er tien. Met die gele meeldraden in het midden. U moet er voor door de knieën. Maar dan krijgt u ook iets heel moois te zien. De grote muur is ongeveer 20 cm hoog. Dat lijkt niet groot. Maar vergeleken met de andere soorten muur (zoals de bekendere vogelmuur) is het een flinke knaap. Vandaar de naam grote.

Ik heb geen verklaring gevonden voor de naam muur. Ik heb wel een idee. Bloemen geven zichzelf geen namen. Dat doen mensen. Die naamgevers zien soms menselijke eigenschappen in planten. Die komen dan terug in de namen. Zo zit dat. Zo is ridderspoor een stoere, dappere plant. Toch? Welke eigenschappen ziet u in grote muur? Ik vind hem mooi, bescheiden, verlegen zelfs. Een knappe jongen, goed gekleed in een mooi wit overhemd. Op het examenfeest wil hij dansen. Maar hij durft niemand te vragen. Hij blijft aan de rand zitten. Hoe noemen we zo iemand? Een muurbloem. Vandaar de naam muur. Denk ik. Je ziet hem aan voor portier, niet voor feestganger.

Als u in de natuurtuin bent, ga dan even bij hem kijken. Aandachtig kijken en dan zachtjes tegen hem zeggen dat hij heel mooi is. Dat is goed voor zijn zelfvertrouwen. Wie weet groeit hij dan volgend jaar niet meer buiten de natuurtuin, maar er midden in. Midden op de dansvloer. Ik gun het hem zo!

