



Slangenkruid en soortenkennis



Ik sta in de natuurtuin geboeid te kijken naar iets blauws. Dan stopt er naast me een man in zo'n grijs vest met honderd zakken. Hij zegt "mooi hè, Echium". Ik heb daar zo'n hekel aan. Het liefst zou ik dan zeggen "ja, mooi hè, slangenkruid". Maar ik weet niet zeker of het slangenkruid is. Of toch ridderspoor? En ik wil geen verkeerde naam noemen. Dan sla ik een flater. Dus ik zwijg en kuier snel een stukje verder. Thuis google ik dan. Het was inderdaad slangenkruid.

Mijn hekel aan die kenners komt gewoon door jaloezie. Ik zou ook wel met namen willen strooien. Indruk maken op anderen. Dat ze denken "zo, die man weet veel van de natuur". Heerlijk lijkt me dat. Maar helaas. Na de basisschool was de harde schijf in mijn bovenkamer vol. Ik onthoud al die plantennamen gewoon niet. Ik troost mezelf met de gedacht "Haas, jij hebt andere talenten. Jij kan het verschil proeven tussen een Bordeaux en een Côte du Rhône". Of ik zeg tegen mezelf "Haas, het belangrijkste is dat je geniet van die bloemen. Die namen zijn niet belangrijk". Allemaal waar. Maar het blijft jammer.

Dus probeer ik om mijn soortenkennis wat te vergroten. Soms ga ik met een deskundige op pad. Dat gaat niet altijd goed. Dan vraag ik drie keer achter elkaar om de naam van dezelfde plant. Daar wordt zo iemand kriegel van. En ik ga me steeds dommer voelen. Nergens voor nodig. Er zijn tegenwoordig apps om planten te herkennen. Pl@ntnet bijvoorbeeld. Gewoon in de app-store zoeken en installeren. Dat doet mijn dochter voor me. Ik ben niet zo handig met die dingen. Zie ik nu een mooie bloem, foto maken, in de app stoppen. De app vertelt me gelijk dat het slangenkruid is. Of wikke, of stalkaars, of ossentong, net wat er op de foto staat. Ideaal. Dan klik ik gelijk door naar Wikipedia. Daar lees ik dat de arts van keizer Nero slangenkruid gebruikte tegen slangenbeten. Volstrekt nutteloze informatie, maar wel leuk. Ik kan de app zo vaak vragen als ik wil. Hij wordt nooit boos. Hoe denkt

u dat een onbenul als ik verhaaltjes voor de krant schrijft over de natuurtuin? Met een app natuurlijk.

Er zijn ook internetforums. Daar kan je vragen stellen en waarnemingen melden. Reuze leuk allemaal. Maar als ze Latijnse namen gebruiken, blijf er weg, beste lezer. Ik had laatst een prachtige waarneming geplaatst. Kreeg ik deze reactie op. "Beste Adriaan, de foto die je geplaatst hebt is Judaspenning (*Pecunia Judases Vulgare*). Het is niet *Bitcoinum Unicum* zoals jij stelt. *Bitcoinum* komt enkel voor in het hoofd van een knaagdier met grote oren, kleine hersenen en een grote mond (*Hazes Dommores Kapsones*). Met vriendelijke groet,".

Nou ja zeg. Die mensen doen alsof ze overal verstand van hebben. Belachelijk!